

Beste Alowisianen
Lieve ouders
Enthousiaste sympathisanten
Brave kindjes

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een heel duidelijk nieuw begin.
Dit werkjaar start namelijk met een nieuwe groepsleiding. De meesten onder jullie zullen het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Ikzelf, groepsleider vanaf dit jaar en twee adjunct groepsleiders, Thiel en Nikolaas hebben de fakkel overgenomen van onze voorgangers. Met veel fierheid en een portie gezonde ambitie zullen wij het traject naar de top verderzetten. Ongetwijfeld moeten we daarin nog heel wat groeien.
En zo is de stap naar het nieuwe jaarthema onmiddellijk gezet.

GRENZELOOS GROEIEN!

Een korte leuze, maar in deze twee krachtige woorden zit een groot deel van wat scouting betekent. Scouting is dé plek waar we samen, met vallen en opstaan, kunnen groeien. Je leert er al doende en op je eigen tempo, als op een veilige ontdekkingsreis. We trekken weg van bekende paden en kiezen samen welke grenzen we dit jaar willen verleggen. De kracht zit dit jaar in het woordje *nog*: "Ik kan dat niet" wordt "Ik kan dat *nog* niet". Ontdek, doe, leer en vooral: groei!

Groeien doe je niet alleen, daarom willen we niet enkel onze leiding motiveren, steunen en aanmoedigen om het beste uit zichzelf én de gasten te halen. De ouders zijn natuurlijk ook van groot belang bij een jeugdbeweging. Niet enkel hun zoon naar de scouts laten gaan, maar ook communicatie, formaliteiten, verkeersveiligheid, mond-aan-mondreclame, etc. kunnen de samenwerking alleen maar bevorderen.

Daarom een warme oproep om bij de ouderraad te komen, komen helpen op het eefstijn, langs te komen op evenementen en te denken aan de kleinere zaken zoals een praatje maken op zondag met de (groeps-)leiding en andere ouders.

Hopelijk tot snel!

Stevige linker,
IJdele Kraanvogel

Contactgegevens:

Mike Van Geert
0476/71 25 02

Thiel Soete
0494/84 91 05

Nikolaas Van den Steen
0498/29 08 67

scouts_alowis@hotmail.com



Ons uniform

Door het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen en de rood-grijze scoutsdas toont dat je lid bent van Scouts Sint-Aloysius. Maar het is meer dan dat. Het officiële scoutsuniform is immers speelkledij die tegen een stevig stootje kan. Zo hoeven we nooit bang te zijn om te rollebollen in de modder, een wedstrijdje springen in de plassen te organiseren of een mooie boom te knuffelen...

We verwachten van elk lid dat hij in uniform naar de vergaderingen komt. Voor nieuwe leden is dat uiteraard pas nodig nadat ze beslist hebben om zich definitief in te schrijven. De eerste groepsdas krijgt jouw zoon wanneer hij wordt ingeschreven.

Het verplichte uniform voor kapoenen:

Enkel onze rood-grijze groepsdas.

Verder zorgen kapoenen voor goede speelkledij die tegen een stootje kan.

Elk uniformstuk is ook in kapoenenmaten beschikbaar en mag steeds gedragen worden!

Het verplichte uniform voor welpen:

Naast de speelkledij en rood-grijze groepsdas wordt hier de typische welpenpet gedragen.

Als speelkledij wordt gevraagd om een donkergroene trui te voorzien.

Ook hier is een officieel uniform nog niet verplicht, maar kan en mag het uiteraard steeds gedragen worden.

Het verplichte uniform voor alle andere leden:

Beige scoutshemd, kaki scoutsshort en rood/grijze groepsdas.

Wat komt waar ?! Kentekenwijzer!



Beste ouders

Nu het scoutsjaar van start gaat,
kan ook het Oudercomité opnieuw uit de startblokken schieten.

De bedoeling van een Oudercomité is voornamelijk om de leiding te adviseren en wat taken uit hun handen te nemen zodat zij zich kunnen focussen op de scoutswerking.

Hiervoor komt het Oudercomité éénmaal per maand samen om te vergaderen. Het Oudercomité mag echter niet beperkt blijven tot enkel saai vergaderingen – nee – het moet ook leuk zijn voor alle ouders die zich hiervoor inzetten. Een leuke barbecue, een winterse wandeling of een uitstap naar een pretpark zijn een van de mogelijkheden om het aangenaam te maken.

Hebt u interesse om hieraan deel te nemen?

Neem dan vrijblijvend contact op met de groepsleider: Mike Van Geert
(0476/71 25 02) of via mail: scouts_alowis@hotmail.com

Voor verdere nieuwtjes: U hoort nog van ons!

oudercomité
Sint-Aloysius

ALOWISKE I

KAPOENEN

2016-2017



UGH!

Wat jullie nu in jullie handjes hebben is de magische gazet van de Indianenstam van de Kapoenen. Hierin staat alles wat we de komende maanden met jullie samen gaan doen. Welke zotte avonturen we zullen beleven en welke toffe spelletjes we samen zullen spelen! En als jullie altijd flink naar de scouts komen, zijn jullie op het einde ook allemaal echte, stoere indianen! HOERA!

Even praktisch voor mama en papa opperhoofd: moesten er zaken aan het programma veranderen laten we dit zo snel mogelijk via mail en/of sms weten. Als jullie vragen hebben over maakt-niet-uit-wat mogen jullie ons ook zeker een berichtje sturen. Moest je kapoen niet kunnen komen, is het altijd fijn om daarvan op de hoogte gebracht te worden. Zo weten we op voorhand op hoeveel kapoenenenergie we ons moeten voorbereiden



Zondag 2 oktober 2016

14-17u

lokaal



Leider Niels is jarig vandaag! Hoera! Hij heeft voor iedereen snoepjes meegebracht naar de scouts om dit te vieren. **MAAR**, een stout monster heeft alle snoepjes gestolen en zelf opgegeten. OUH. Niels is erg triestig. Willen jullie hem helpen om de snoepjes weer terug te vinden?

Zondag 9 oktober 2016

14-17u

lokaal



Niet iedereen kan een Indiaan zijn. Om bij de indianenstam van de kapoentjes te mogen horen moet je dapper en sterk zijn. Maar dat zal voor jullie toch geen probleem zijn? Vandaag moeten jullie bewijzen dat je een echte indiaan bent!

Neem zeker vuile kleren + schoenen mee en eventueel

Zondag 16 oktober 2016

14-17u

lokaal



Indianen moeten in topvorm zijn. Daarom is sporten zeer belangrijk. Maar Indianen spelen niet de normale sporten die jij zeker kent! Wil jij eens sporten als een echte indiaan? Trek je mooiste trainingspak aan en kom naar de scouts!

Zondag 23 oktober 2016

14-17u

lokaal



De indianenstam van de kapoentjes is nog op zoek naar een opperhoofd. Vandaag nemen we het allemaal tegen elkaar op om te kijken wie van jullie het beste opperhoofd wordt!

Zondag 30 oktober 2016

14-17u

lokaal

Vandaag is het geen vergadering. OOOUHH. Maar niet wenen: nog 6 keer slapen en we gaan op ons eerste weekend samen. Super leuk!

Zaterdag 5 en Zondag 6 november 2016

lokaal

Eindelijk is het zover! We gaan allemaal samen op Herfstweekend! Slapen indianen echt in zo een tipi of een wigwam? Leren varen met de kano? Op jacht gaan? Meer info volgt nog in een aparte brief maar we kunnen wel al zeggen dat het super mega geweldig tof zal worden!



Zondag 13 november 2016

Vandaag is er geen vergadering. De leiding is allemaal samen op ontspanningsweekend! Als jullie ons missen, stuur dan een kaartje met de postduif naar Groene Glitterstraat 713 in Snottebellegem.



Zondag 20 november 2016

14-17u

lokaal

Indianen zijn handige Harry's die alles zelf kunnen maken met hun handen. Wij gaan iets zeer leuk maken - maar we verklappen nog niet wat. Stout he? Kom bij ons en gebruik je handen als een echte indiaan!



Zondag 27 november 2016

14-17u

lokaal

Indianen regelen elke dag zelf hun eten. Vandaag gaan wij ook op jacht naar verschillende ingrediënten om dan een lekker hapje te maken voor heel de indianenstam van de kapoentjes.



't Is alweer gedaan. Ouh.

Tot het volgende Alowisken!

Dikke Kus

Brecht (0475434151)

Niels (0497161907)