

Hey jullie!

Blij jullie alweer te mogen verwelkomen in ons nieuwe Alowiske! De zomer is voorbij gevlogen en we zijn ondertussen alweer fantastisch van start gegaan met een nieuw scoutsjaar.

“Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.” Dat zijn de eerste zinnen uit de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit wordt extra onder de aandacht gebracht met het jaarthema voor 2017-2018:

“ALLEMAAL ABNORMAAL”

We hebben allemaal een eigen achtergrond, handleiding of superkracht. In scouting mag je zijn wie je wil. We houden van abnormaal en van iedereen zijn verhaal. Iedereen hoort erbij. Daar gaan we voor dit jaar, want dit jaar draait om wie je bent, niet wat je bent.



Soms lijken we alleen maar te verschillen. We zijn blond, bruin, groot of klein, kapoen of verkenner. We stoppen soms mensen in een hokje en plakken een etiket. Maar jij bent veel meer dan een etiket of een hokje. We houden van verschillen, van anders en divers. En toch hebben we meer gemeenschappelijk dan we denken. Kijk eens verder dan je hokje. Hoe verder je kijkt, hoe meer we delen en hoe meer ‘wij’ er ontstaat.

Wij die van buiten spelen houden.
Wij die graag op kamp gaan.
Wij die van scouting houde.
Wij die allemaal scout zijn.
Wij die ALLEMAAL ABNORMAAL zijn!

Dit jaar zullen deze woorden voor ons ook op een andere manier een betekenis krijgen. We zijn met meer dan ooit, we hebben onze leidingsploeg uitgebreid en hopen ook op een nieuwe recordopkomst op ons eefestijn. Schrijf dus zeker 17 en 18 maart 2018 al in de agenda zodat jullie ALLEMAAL kunnen komen.

Het zomerkamp zal dan weer een beetje ABNORMAAL zijn voor sommigen. We gaan dit jaar ALLEMAAL samen op groepskamp! De locatie daarvan blijft nog even geheim, maar we kunnen wel al zeggen dat de datum een beetje ABNORMAAL is. Dat valt uitzonderlijk tussen 23 en 3 augustus. De precieze data kunnen jullie achteraan vinden.

Ik zie jullie graag snel terug! Tot ziens! Tot zondag!

Een stevige linker van een fiere groepsleider,
IJdele Kraanvogel



Contactgegevens:

Mike Van Geert
0476/71 25 02

Thiel Soete
0494/84 91 05

Nikolaas Van den Steen
0498/29 08 67

scouts_alowis@hotmail.com

Ons uniform

Door het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen en de rood-grijze scoutsdas toont dat je lid bent van Scouts Sint-Aloysius. Maar het is meer dan dat. Het officiële scoutsuniform is immers speelkledij die tegen een stevig stootje kan. Zo hoeven we nooit bang te zijn om te rollebollen in de modder, een wedstrijdje springen in de plassen te organiseren of een mooie boom te knuffelen...

We verwachten van elk lid dat hij in uniform naar de vergaderingen komt. Voor nieuwe leden is dat uiteraard pas nodig nadat ze beslist hebben om zich definitief in te schrijven. De eerste groepsdas krijgt jouw zoon wanneer hij wordt ingeschreven.

Het verplichte uniform voor kapoenen:

Enkel onze rood-grijze groepsdas.

Verder zorgen kapoenen voor goede speelkledij die tegen een stootje kan.

Elk uniformstuk is ook in kapoenenmaten beschikbaar en mag steeds gedragen worden!

Het verplichte uniform voor welpen:

Naast de rood-grijze groepsdas wordt hier de typische welpenpet gedragen.

We vragen wel om reeds een scoutshemd te voorzien met de nodige kentekens. Een officiële scoutsbroek hoeft niet, maar we vragen wel een korte kaki broek te voorzien.

Het verplichte uniform voor alle andere leden:

Beige scoutshemd, kaki scoutshort en rood/grijze groepsdas.

Wat komt waar ?! Kentekenwijzer!



De missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Waarvoor staat scouting?

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen
in het leven.

De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.

We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.

Met groot plezier en kleine daden komen we op
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.'





UW HOPPER WINKEL:

De Vilanderstraat 6A
9300 Aalst
053/71 19 79

Openingsuren:

woensdag 13u30-18u

zaterdag 10u -12u30 en 13u30-17u30

van 18 mei tot en met 22 oktober ook open op
vrijdag van 14u tot 18u

Sluitingsdagen 2017:

25 mei; 21 juli; 1 november,

10 & 11 november

01 – 20 augustus;

25 -31 december

Kapoenen



Dag kapoenen!

Als jullie dit lezen hebben jullie mijn boodschap ontvangen. Ik ben de gekke professor die jullie hulp in dit alowiske nodig heeft! Via dit boekje kunnen jullie steeds wat meer te weten komen over de volgende vergadering (wanneer, waar en een kleine hint wat we gaan doen). Ik hoop dat we samen mijn teletijdmachine weer aan de praat gaan krijgen, zodat ik jullie mee kan nemen op een reisje door de tijd.

Dit is dus het programma voor de komende maanden, mochten er toch nog wijzigingen komen laten we dit uiteraard steeds weten via sms. Indien jullie toch nog vragen zouden hebben over maakt-niet-uit-wat mogen jullie ons uiteraard steeds iets laten weten via mail of (liefst) via sms. Moesten jullie eens niet kunnen komen vinden we dat steeds fijn om daarvan op de hoogte te worden gebracht (vooral bij kookvergaderingen). Zo weten we op voorhand hoeveel helpende handen we mogen verwachten aan ons teleruimteschip.



Wouter Gheysens

0494 26 59 89



Elias Goedgebeur

0472 91 91 56



Tom De Norre

0470 37 73 35

1 oktober – 14u - 17u – lokaal alowis

Jullie kennen intussen de verwarde professor Toshi Bah die verloren is gevlogen in de tijd. Maar kennen jullie zijn vaste medewerkers al? Zijn knechtjes die hem helpen om het schip gaande te houden zijn allemaal verdwenen. Nu moet de professor dus op zoek gaan naar een nieuw wetenschapsteam. Helpen jullie hem te zoeken?

Kom ons dus zeker helpen om hen te vinden!

(ps, de eerste uitdaging om deel te worden van zijn team is zijn hondje helpen om het bot te vinden)



8 oktober – 14u - 17u – lokaal alowis

De professor heeft ontdekt dat de brandstof waarmee zijn teleruimteschip vliegt bijna op is. Deze speciale Haematoxilogeneonine (kortweg brandspul) vind je natuurlijk niet zomaar in de winkel, daarom gaan we misschien helemaal zelf onze eigen brandstof moeten bouwen.

Vergeet dus zeker je veiligheidskleden niet!



15 oktober – 14u - 17u – lokaal alowis

Professor Toshi Bah heeft een groot probleem! Vannacht is er ingebroken in zijn schip en nu is zijn Standortfindung verdwenen. Helpen jullie mee zoeken naar de dieven?

Breng dus zeker je vergrootglas en speurneus mee!



22 oktober – 14u - 17u – lokaal alowis

Nu het teleruimteschip bijna volledig klaar is wordt het tijd dat we ervoor zorgen dat wij ook allemaal klaar zijn voor alle mogelijke gevaren. Daarom gaan we vandaag trainen als echte geheim agenten!

Vergeet zeker niet om je beste vermomming mee te brengen.

(ps, herkennen jullie deze vermomde leider?)



28-29 oktober geen vergadering

De professor heeft gehoord dat het dit weekend Halloween is en is nu veel te bang om zijn teleruimteschip te verlaten! Hij heeft ons gezegd dat het nu veel te gevaarlijk is om buiten te komen en we beter nog wat kunnen uitrusten voor ons eerste scoutsweekend.

Vandaag is het dus geen vergadering.

(ps, wie kan hier de engste tekening van maken?)



4-5 november herfstweekend

Er is een ramp gebeurd! Er is nu geen tijd om uit te leggen wat er precies is gebeurd, maar wat we wel kunnen vertellen is dat we een heel weekend zullen nodig hebben om dit op te lossen. Breng dus zeker je slaapzak en tandenborstel mee!

Dit weekend gaan we op herfstweekend in onze lokalen (schendelbeekhofstraat 36) en mogen jullie de nacht van zaterdag op zondag gezellig samen met ons doorbrengen. Meer info volgt nog.

(ps, vergeet zeker jullie goed humeur niet)



12 november – 14u - 17u – lokaal alowis

Na onze eerste testrit kunnen we nu een poging wagen om de gekke professor terug thuis te brengen, maar we kennen de weg natuurlijk nog niet. Daarom gaan we vandaag de route uitstippelen.

Vergeet dus zeker je kompas en stapschoenen niet!

(ps, wie heeft er volgens jullie de grootste voeten?)



17-19 november leidingsweekend

Zoals jullie intussen wel al weten is jullie leiding een beetje lui. Daarom heeft de groepsleiding beslist om daar iets aan te doen. Ze hebben besloten om ons een heel weekend samen weg te sturen, maar we weten nog niet naar waar... ☹

Vandaag is het dus geen vergadering

(ps, stuur gerust een kaartje naar Kerkstraat 1 Beddegem, Luilekkerland)



26 november – 14u - 17u – lokaal alowis

Professor Toshi Bah heeft vorige week een visioen gekregen tijdens zijn slaap. Nu weet hij precies wat hij moet doen om thuis te geraken! Maar dit kan hij natuurlijk niet alleen, hij heeft zijn vast wetenschapsteam nodig om hem te helpen het teleruimteschip in te stellen.

Vergeet zeker jullie zakdoek niet om de professor uit te zwaaien en de leiding hun traantjes te drogen!

(ps, kennen jullie deze verstrooide professoren?)



De professor is vertrokken, AU!



Nu de professor veilig thuis is zullen we op een nieuwe uitdaging moeten wachten.

Tot het volgende alowiske!!!